

Lav dit eget våbenskjold

Sommerferieaktiviteter på Stiftsmuseet i Maribo

Hvis du var højt på strå i middelalderen, skulle du have dit eget våbenskjold! Dette fortalte noget om, hvem du var og ikke mindst, hvilken familie du kom fra. Det var dengang et meget vigtigt signal til omverdenen, da hierarki spillede en afgørende rolle og man gerne ville have, at alle vidste hvem du var.

Når man bar sit våbenskjold, kunne folk hurtigt afkode hvem du var og hvor du hørte til. For eksempel var det meget smart at vælge farver, der var let genkendelige i kamp, så man vidste hvilken gruppe man hørte til eller og gik efter fjenden. Her valgte man som ofte klare farver, som rød, gul, grøn, blå, sort og hvid og hvorpå motiver som dyr, bygninger eller våben var malet, som så henviste til familiens forhold.

Der findes 1.000-vis af forskellige våbenskjolde. Både for de fine og fornemme adelsfamilier – og for de familier, som bare gerne ville se smarte ud. Det gav nemlig prestige.

Fire tirsdage i juli er der mulighed for, at du kan komme med på moden og designe dit helt eget våbenskjold. Et våbenskjold med dine familiemærker og på den måde få indblik i de gamle traditioner. Du bestemmer selv billederne og her er det selvfølgelig vigtigt at henvise til din position i samfundet, familiens erhverv og hvor familien kommer fra.

Fra 24. juni – 31. August holder Stiftsmuseet åbent fra 10-16 fra mandag-fredag og fra 10-15 om lørdagen, så der er masser af mulighed for at nyde det lokale museum.

Billedtekst: Foto: Museum Lolland-Falster

For yderligere information og interview kontakt: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,
asm@museumlollandfalster.dk / 25593456

Hvornår: tirsdage i uge 28-31, fra 11-15

Hvor: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo

Pris: almindelig entré, materialepris til aktiviteterne 50 kr.